



## **Secretarieel Jaarverslag over 2021 van Toer Trimclub De Merel – voorgelezen op de ALV 12 april 2022**

*Stefanie Miltenburg*

*(secretaris TTC De Merel)*

De vorige ALV is nog niet eens zo heel lang geleden: 7 september vorig jaar. Zoals André toen zei: de warmste ALV ooit, want het was die dag prachtig weer. Nu proberen we het ritme weer op te pakken, hoewel ook deze ALV weer later is dan gebruikelijk. Maar daarvoor is de reden duidelijk. In februari van dit jaar durfden we het vanwege Corona nog niet aan.

Het jaar 2021 begon met droevig nieuws. Op 23 januari overleed Marius van Oosterom door een noodlottig ongeval op de fiets in zijn eigen woonplaats. Een man in de kracht van zijn leven die ook altijd klaar stond voor onze club. In de eerste eMerel van het jaar stonden mooie 'In memoriams', voor Marius en ook voor Anneé de Jong die net daarvoor in december was overleden. Op de dag van de uitvaart van Marius trotseerden zo'n 20 Merels de vrieskou om op de fiets naar de plek van de uitvaart te rijden en definitief afscheid te nemen...

Later in het jaar, op 7 augustus, overleed Toon van Dijk, oud lid van de club. Wijtze de Vries, oud voorzitter van de club schreef een mooi in memoriam in de eMerel.

Ons fietsseizoen startte laat. De op 28 februari geplande openingsrit kon niet doorgaan. De Corona-maatregelen waren nog van kracht inclusief het op slot zijn van de horeca. We konden nog geen tocht organiseren. Steeds maar weer uitstel, totdat in mei de persconferentie het begin van versoepelingen bracht. We besloten als bestuur om op 19 mei weer te starten met de clubritten op woensdag, donderdag en zondag.

En, de openingsrit werd alsnog ingepland, op zondag 30 mei. Prachtig weer (20 graden) en alleen al een feestje omdat het weer mocht! Daarna volgde de Ronde Venen Route op 11 juli. Dit was voorheen de Rabobank knooppunten route, maar die naam moesten we veranderen

omdat de Rabobank niet meer sponsort. Door de regen in de ochtend viel het aantal deelnemers tegen, maar uiteindelijk deden toch 82 mensen mee.

Op 15 augustus reden we de zomertoer. De voorspellingen waren goed, de laatste mooie dagen, want daarna zou het wisselvallig worden. De opkomst was hoog en we reden een fantastische rit naar de Zaanse Schans.

Daarna kwam de datum van het clubweekend in zicht. Eerder was ervoor gekozen het weekend in de regio te houden, maar gezien de versoepelingen van het RIVM, besloten we naar Doorwerth te gaan. In plaats van twee, nu 1 overnachting en wel op zaterdag 28 augustus. En geen gedoe met vervoer: er werd heen en terug gefietst met onderweg koffie en lunch. De bagage werd door de man van Fanny nagebracht. De heenweg ging prima, hoewel er een aantal serieuze klimmetjes moesten worden gedaan voordat Doorwerth bereikt werd. De terugweg was lastiger, regen, schuin tegenwind, vermoeidheid in de benen van de vorige dag en voor sommigen ook nog de vermoeidheid van een onrustig nachtje door luidruchtige hotelgasten. Maar alles bij elkaar: toch weer mooi dat we dit gedaan hebben!

Zondag 26 september was de herfsttoer van 100 km. Ondanks het wat wisselvallige weer kwamen er 23 Merels op deze tocht af. Naar het Kopje van Bloemendaal waar Theo Baars materiaalpech kreeg en Ger Hulsman al eerder afhaakte met een 'lekket'ing'. Geen idee wat dat is, maar je kunt er blijkbaar niet mee doorrijden. Doorrijden werd ook lastig op de terugweg, in de buurt van Lisse, waar de Harddraverij-feestweek was en de fietsers tussen paarden en trailers moesten slalommen.

Zondag 31 oktober was het alweer zover: de laatste toertocht van het jaar, de bekende snert rit. Buiten bij het clubhuis hingen 31 fietsen in de rekken en met een bleek zonnetje vertrokken we om half 9 in drie gelijke groepen. Deze tocht gaat altijd om de gezelligheid, niet om de snelheid. Nog even bijkletsen voordat we het seizoen afsluiten, ook na de tocht met erwtensoep en broodjes bij Erna en Adriaan.

### **Het ledenaantal**

In het jaar 2021 daalde ons ledenaantal 126 naar 120. Om gezondheidsredenen stopten Jacques Turkenburg en Richard Reurings. Jacques was 42 jaar lid van onze club en fietste ook nog regelmatig mee.

Net als Richard, een graag gezien lid.

Ook Ester Hendriks, Stef van Zoomeren, John Baars en Emerson Aerts zegden op. Laatstgenoemde vanwege zijn verhuizing naar Limburg.

Er kwamen twee nieuwe leden bij: Johan Twaalfhoven en Reinald Zwart.

### **Clubactiviteiten**

In oktober 2020, liet de organisatie weten dat besloten was om de 43<sup>e</sup> editie van de Bosdijkloop, gepland op 21 februari 2021, niet door te laten gaan. En zo geschiedde. Op die datum zaten we nog midden in de pandemie, dus dat was een wijze beslissing.

De Start2MTB clinic: die moesten we in 2020 overslaan, maar vorig jaar is het er weer van gekomen. Hij startte op 25 september met 6 deelnemers, waarvan 4 merelleden. Met Loes, Jan-Willem, Marcel en Ed als ervaren trainers was ook dit weer een geslaagde happening.

### **Communicatie**

De eMerel verscheen weer zoals gebruikelijk iedere maand. Hulde aan Loes die het steeds weer voor elkaar krijgt een goed gevuld nummer in de mailbox te laten verschijnen. Hoewel ze zelf, naast de eindredactie, als ondermeer de Razende Reporter ook nog veel kopij zelf schrijft.

Maar ook mooi om te zien hoe creatief de leden waren. Er werden weer fietsverhalen en routes gedeeld, diverse specials over fietsonderhoud door Gert Doornekamp, die trouwens ook weet hoe je de lekkerste aspergesoep, pindapompoen maaltijdsoep maakt of een energierijk bananenbrood.

Verder een lesje Belgische welertermen door Loes en nog een bespiegeling over het leven in deze tijd van haar hand. Meerdere verhalen en ook gedichten van Ria, creativiteit ten top.

Ook de rubriek ‘vrijwilliger in de spotlight’, bleef doorgaan. Zo leerden we:

- een avontuurlijke en bereisde Alex Wolf kennen, die aangaf 99 landen te hebben bezocht en misschien met zijn recente bezoek aan de Dominicaanse Republiek wel de 100<sup>ste</sup> heeft bezocht?) ....
- We lazen dat Koen Marques, onze enthousiaste Merel-huisfotograaf, naar dezelfde school ging als de Belgische koningskinderen en dat hij er door familiestamboom onderzoek achter kwam ook nog eens familie te zijn van Miss Frankrijk 2016!
- We ontmoetten een geboren en getogen Ronde Vener: Richard Wagenaar, die heeft nog bij de ‘jeugdafdeling’ van de Merel heeft

gereden, samen met Hans Hazeleger. Een geboren coach/trainer, wat hij ook bij de Merel heeft ingezet met de Bosdijk techniek en Kracht trainingen.

- En tenslotte stond in het december nummer Gijs in de spotlight. Geboren en getogen in De Hoef, lang en gelukkig getrouwd met Ria en samen een enorme passie voor fietsen. Allerlei klassiekers hebben ze gereden en heel veel col's bedwongen. Dat is ook niet te missen als je bij hen binnenkomt: in de hal staat het vol met geel witte bermpaaltjes als bewijs. Heel bijzonder trouwens om te lezen dat Gijs pas op zijn 49<sup>e</sup> met wielrennen begon!

### **Ter afsluiting**

2021 was weer een lastig jaar voor ons allemaal en ook voor de Merel. Corona was nog volop aanwezig en we hebben elkaar weinig gezien en gesproken.

De trend naar meer solo fietsen of in een klein groepje en het liefst nog op zelf gekozen momenten, is ingezet. In de enquête die we als bestuur in december vorig jaar deden (en die we straks nog bespreken) kwam dat duidelijk naar voren. We moeten het er met elkaar over hebben, hoe we daar als club op kunnen inspelen.

Ook is het afgelopen jaar het aantal leden weer afgenomen en de aanwas heel beperkt. Daarbij blijft het lastig mensen te porren om vrijwilligerswerk te doen.

Als bestuur zetten wij ons in om het de leden naar de zin te maken en te faciliteren om samen, mooie tochten op een veilige manier te rijden. Maar wij kunnen het niet alleen. Samen een club zijn zit 'm niet alleen in het met elkaar fietsen, maar ook in het met elkaar dingen organiseren en de handen uit de mouwen steken. Of je nu aanbiedt als voorrijder of medeorganisator van het clubweekend, of door je aan te melden voor een vrijgekomen bestuursfunctie. Denk er eens over na, want alleen

**SAMEN MAKEN WE DE CLUB.**